

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Λ. Μεσογείων 96 -Αθήνα

Βρισκόμαστε σε μια ιστορική περιοχή της Αθήνας στην οποία, ιδιαίτερα στις αρχές του 20^ο Αιώνα, εξελίχθηκαν σημαντικά γεγονότα. Το παρόν μεγαλοπρεπές κτιριακό συγκρότημα που δεσπόζει από τα τέλη του 19^ο Αιώνα μέχρι σήμερα, σε έκταση συνολικού εμβαδού εξήντα χιλιάδων (60.000) τ.μ., στη θέση «Παναγία Χελωνιού» με μήκος προσόψεως επί της οδού Μεσογείων ή Μαραθώνος τριακοσίων (300) μέτρων, αποτελεί κτίσμα νεοκλασικού ρυθμού όπως είχε επικρατήσει να ανεγείρονται οι οικοδομές την εποχή εκείνη στην Αθήνα, τον Πειραιά αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Αρχικά, υπήρξε ιδιοκτησία της «Ιεράς Μονής Πετράκη», που το έτος **1895** μεταβίβασε δωρεάν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών για να ανεγερθή Ιερατική Σχολή (Η μεταβίβαση έγινε με το υπ' αριθ. **35881/25-3-1895** Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Αρμάου).

Με πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτη Αθηνών Γερμανού (Καλλιγιάς) **1889-1896**, ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε στο χώρο αυτό η ανέγερση της «Ιερατικής Σχολής». Όμως ο πρόωρος θάνατος του, το έτος **1896**, δεν επέτρεψε να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ο διάδοχος του Προκόπιος Β' (Οικονομίδης) ολοκληρώνοντας το έργο του, έδωσε στην «Ιερατική Σχολή» το όνομα «Γερμάνειος» προς τιμή του πρώτου ιδρυτού. Όμως, η Σχολή δεν λειτούργησε, διότι το έτος 1897 συνέβη ο ελληνοτουρκικός πόλεμος και το νεόδμητο κτίριο παραχωρήθηκε από τη Εκκλησία, για να στεγασθούν οι άστεγοι πρόσφυγες που είχαν καταφθάσει κυρίως από τη Θεσσαλία.

Στις αρχές του **20^{ου} αιώνα** και πιο συγκεκριμένα την περίοδο των Εθνικών Αγώνων **1912-1913**, η «Γερμάνειος» Ιερατική Σχολή, παραχωρήθηκε από την Εκκλησία στο Υπουργείο Στρατιωτικών, για να χρησιμοποιηθεί ως Νοσοκομείο καθώς και για το στρατωνισμό ένοπλων τμημάτων.

Το έτος **1918**, παραχωρήθηκε για την εγκατάσταση της Σχολής της Ελληνικής Χωροφυλακής και η μεταβίβαση τού κτίσματος στο Σώμα αλλά και του οικοπέδου που περιέβαλε αυτό, ολοκληρώθηκε το έτος **1936**, κατόπιν

διακανονισμού του Υπουργείων Οικονομικών-Εσωτερικών και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αντί του ποσού των 8.500.000 δραχμών (υπ' αριθμ. **5157 από 14-3-1936** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Παππά).

Ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου δεντροφυτεύτηκε με πεύκα και διάφορα άλλα δέντρα από τους εκπαιδευόμενους τότε Αξιωματικούς και Οπλίτες της Ελληνικής Χωροφυλακής. Στο υπόλοιπο της εκτάσεως κατασκευάσθηκαν άλλα κτίρια και διαμορφώθηκαν χώροι με πάρκα αναψυχής και γυμναστήρια αθλοπαιδιών καθώς και με πεδίο βολής για την εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής. Από το **1918 έως το 1985** χιλιάδες Αξιωματικοί και Οπλίτες της Ελληνικής Χωροφυλακής εκπαιδεύτηκαν εδώ, γι' αυτό θεωρείται ως ιστορικό σημείο αναφοράς της εξέλιξης του Αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα. Αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορικότητας του χώρου αποτελούν, τα πολεμικά φυλάκια που χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα της Σχολής και την εκπαίδευση των σπουδαστών της, καθώς και τα πέριξ του κτιρίου ιστορικά Μνημεία πεσόντων ηρώων της Ελληνικής Χωροφυλακής και μετέπειτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πέραν του κυρίως κτιρίου και των άλλων εγκαταστάσεων, που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής οι θρησκευτικές ανάγκες την εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων καλύπτονταν από το εκκλησάκι της «Παναγίας Χελωνούς» ή «Χελιδονούς». Είναι μεταβυζαντινό κτίσμα και σε μία πινακίδα αναγράφει το έτος **1607μ.Χ.** Είναι ρυθμού «Βασιλική μονόκλιτη», κεραμοσκεπέαστη διαστάσεων **4,90x7,15 μ²**. Εσωτερικά έχει χαράγματα των ετών **1617 και 1750**. Το παρεκκλήσιο είναι πολύ μικρό και φτωχό αλλά γραφικότατο. Χρησιμοποιήθηκε ως Ιερός Ναός των Σχολών Χωροφυλακής, έως ότου το έτος **1938** ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του περικαλλούς Ιερού Ναού των «Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ», με την εθελοντική προσφορά των εκπαιδευόμενων ανδρών της Χωροφυλακής και χάρις του ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι κατά καιρούς Διοικητές των Σχολής.

Από το **1985 έως το 2004** στον παρόν κτίριο στεγαζόταν η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία το έτος **2004** μεταφέρθηκε

στις νέες εγκαταστάσεις, στους Θρακομακεδόνες του Νομού Αττικής.

Σήμερα στο παρόν μεγαλοπρεπές ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στεγάζονται, η Διεύθυνση Ιστορίας, τα Γραφεία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγές:

Ευσέβιου Πιστολή, τ. Αρχιμανδρίτου - νυν Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας «Η Ιστορία των Σχολών μας»(Αστυνομική Επιθεώρηση, Τεύχος Απριλίου 1992).

Νεκτάριου Κιούλου, Πανοσιολογιότατου, Αρχιμανδρίτη - Ταξίαρχου Θρησκευτικής Υπηρεσία Ελληνικής Αστυνομίας, «Η Μαρτυρία της Εκκλησίας στα Σώματα Ασφαλείας», Αθήνα 2009.

Επιμέλεια-Έρευνα: Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας/ΚΔΥΑΔ/Α.Ε.Α.