

Εκστρατεία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σωτηρία των ορφανών παιδιών της Αφρικής.

Η αστυνομία είναι μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που έχει σαν σκοπό να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, την ασφάλεια και την γαλήνη στο κράτος μας.

Παράλληλα όμως οι αστυνομικοί φαίνονται σαν άνθρωποι με ευαισθησίες, που με διάφορες πρωτοβουλίες τους παρουσιάζουν το

« ανθρώπινο » πρόσωπο της αστυνομίας. Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για την ίδρυση δυο σχολείων στην Ουγκάντα και την Τανζανία αντίστοιχα.

Με το ίδιο πνεύμα η Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε μια πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης όλων όσων υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία-Πυροσβεστική -Αγροφυλακή) και όχι μόνον για την σωτηρία των ορφανών παιδιών της Αφρικής. Είναι γνωστό ότι η πείνα, η φτώχεια, η ορφάνια και οι αρρώστιες μαστίζουν σε απελπιστικό βαθμό τους αφρικανικούς λαούς.

Υπολογίζεται ότι 11.000.000 παιδιά που ζούνε στην αφρικανική ήπειρο είναι ορφανά καθώς οι γονείς τους πέθαναν έχοντας μολυνθεί από AIDS.

Χιλιάδες ορφανά παιδιά δεν έχουν που να μείνουν, κυκλοφορούν μόνα τους στους δρόμους χωρίς καμία εντελώς προστασία. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά ξεχασμένα. Παιδιά χωρίς διεύθυνση, χωρίς ταυτότητα. Παιδιά που κοιμούνται στους δρόμους, που ψάχνουν να βρουν φαγητό στα σκουπίδια, που πεθαίνουν από άγνωστες αιτίες, αφού ποτέ δεν εξετάστηκαν από γιατρούς.

Για αυτά τα παιδιά παραμονεύει ο κίνδυνος :

-από πολλές αρρώστιες

-η εκμετάλλευση από επιτήδειους εμπόρους ζωτικών οργάνων

-ο φόβος να πέσουν θύματα θυσίας σε τελετές μαύρης μαγείας.

Η Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ. ΑΣ. παράλληλα με την ποιμαντική της διακονία, ανέλαβε μια εκστρατεία να ενημερώσει αλλά και να ευαισθητοποιήσει όλους μας για το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Με το πνεύμα της ανθρώπινης αλληλεγγύης που συνάνθρωποί μας πρωτοστατούν σε έργα αγάπης. Το ενδιαφέρον μας μπορεί να γίνει πράξη με το πρόγραμμα «Σώστε τα ορφανά» που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό από την ορθόδοξη αδελφότητα «Φως του Χριστού» Απ. Παύλου και Φιλ. Γιάμαλη, Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241060922-6944369249.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανέγερση ορφανοτροφείων-κλινικών-σχολείων και διάνοιξη πηγαδιών για πόσιμο νερό. Συγχρόνως το πρόγραμμα «Σώστε τα ορφανά» περιλαμβάνει και την δυνατότητα «υιοθεσίας» ενός παιδιού με την ελάχιστη οικονομική προσφορά 10€ μηνιαίως. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 5 ορφανοτροφεία, 1 κλινική, 1 σχολείο και μια εστία συσσιτίου για 1500 άτομα όπου προστατεύονται εκατοντάδες ορφανά παιδιά.

Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας, αφού με ελάχιστη προσφορά μπορεί να αναπτυχθεί μια μεγάλη προσπάθεια για την σωτηρία των ορφανών παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος ΚΙΟΥΛΟΣ
Ιεροκήρυκας των Σωμάτων Ασφαλείας
Διευθυντής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.