

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
« Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός »

Από τη Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. συγκροτείται ομάδα συνεργατών με την επωνυμία «Διακονία ορθόδοξης εξωτερικής ιεραποστολής ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» με έδρα το πνευματικό κέντρο (Μεσογείων 96).

Σκοπός είναι:

1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αστυνομικών και γενικότερα των πολιτών στην ιεραποστολική δραστηριότητα της ορθοδοξίας στον κόσμο.
2. Να συντονίσει τις υπάρχουσες δραστηριότητες των αστυνομικών σε σχετικά θέματα.
3. Να βοηθήσει με κάθε τρόπο τις ιεραποστολικές προσπάθειες της Εκκλησίας στην Αφρική, την Ασία, την Αμερική και όπου αλλού.
4. Να ενισχύσει τους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους που γνώρισαν τελευταία την ορθοδοξία από την ιεραποστολή σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Στην «Διακονία Εξωτερικής Ιεραποστολής» δύνανται να συμμετάσχουν προαιρετικά αστυνομικοί, απόστρατοι αστυνομικοί καθώς και πολίτες-συνεργάτες. Ο σκοπός αυτός μπορεί να υλοποιηθεί :

1. Με ομιλίες, διαλέξεις και προβολές ταινιών από την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Δραστηριότητα για την ενημέρωση των πιστών.
2. Με διάθεση εντύπων, φυλλαδίων, περιοδικών και δημοσιευμάτων όπου αναφέρονται στην εξωτερική ιεραποστολή.
3. Με συνεργασία με το Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλους ιεραποστολικούς φορείς.
4. Με εκκλησιαστική και ανθρωπιστική ενίσχυση των ιεραποστολικών κλιμακίων.
5. Με κάθε δραστηριότητα που εντάσσεται στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.
6. Με την οργάνωση εκθέσεων χριστιανικού και μορφωτικού βιβλίου.

Προστάτης άγιος της «Διακονίας ορθόδοξης εξωτερικής ιεραποστολής», καθιερώνεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και Ισαπόστολος.

Ορίζεται τριμελής συντονιστική επιτροπή και μέλη εγγράφονται όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στον ποιμαντικό αυτό τομέα της Εκκλησίας. Το έργο συντονίζεται και κατευθύνεται από την Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.